

GHANA

Reis met Captain Africa



Reis Door Ghana

14 dagen

Waarom deze reis kiezen ?

- Ghana is een van de meest gevarieerde landen van Afrika.
- We ontdekken het “echte” Afrika.
- Leer afrikaans koken.
- Safari met vele wilde dieren.
- Relaxen op de mooie stranden van Ghana.
- De slavenkastelen aan de kust.
- De schitterende natuur van Ghana.
- Tocht op de hangbruggen over het regenwoud.
- Veel contact met de bevolking.



Reisroute

- Dag 1 : Vlucht Brussel - Accra.
- Dag 2 : Vlucht naar Tamale - bezoek Larabanga.
- Dag 3 : Safari met vele wilde dieren - Kintampo waterval.
- Dag 4 : Boabeng apenreservaat - Afrikaans koken.
- Dag 5 : Kumasi.
- Dag 6 : Bobiri woud reservaat - Bosumtwi meer
- Dag 7 : Elmina.
- Dag 8 : Cape Coast
- Dag 9 : Hangbruggen over het regenwoud.
- Dag 10 : Axim.
- Dag 11 : Palendorp Nzulezu.
- Dag 12 : Kasteel van Axim.
- Dag 13 : Accra - terugvlucht naar Brussel.
- Dag 14 : Aankomst in Brussel.



Dag per dag

Dag 1 : vlucht Brussel - Accra. Je wordt afgehaald aan de luchthaven.

Dag 2 : we nemen de binnenlandse vlucht naar Tamale, in het noorden van het land. Hier kan de reis echt beginnen! Hier zitten we dichtbij het Mole Nationaal Park. We bezoeken eerst het dorpje Larabanga. Hier staat de oudste moskee van west-Afrika. We bezoeken de moskee en we hebben tijd voor een praatje met de dorpingen.

Dag 3 : het Mole Nationaal Park is het voornaamste wldpark van Ghana. Het staat vooral bekend om zijn olifanten. Daarnaast zijn er ook vele andere dieren te zien, zoals antilopen, apen, krokodillen en vele soorten vogels. We staan vroeg op en maken een safari met een jeep.

Hierna kunnen we ons verfrissen bij de Kintampo waterval.

We overnachten bij de hulporganisatie Hand in Hand in Nkoranza. Deze organisatie, geleid door een Nederlandse dokteres, geeft onderdak en verzorging aan gehandicapte kinderen uit heel Ghana.

We bezoeken het verblijf en de werkplaatsen waar sieraden en souvenirs worden gemaakt, om de organisatie te helpen financieren.

Dag 4 : in Boabeng zijn de apen heilige dieren. Ze zijn welkom tot in de keukens van de huizen waar ze voedsel komen halen. Er leven twee soorten apen : de Mona, die het minst schuw is en graag in contact staat met de mensen en de zwart-witte Colobus, die eerder hoog in de boomtoppen verblijft. We maken een boeiende wandeling door het dorp met een natuurgids en leren ook heel wat bij over de bomen en planten. Hier leren we ook Afrikaans koken. We maken het typische gerecht "fufu" klaar. Dat is een soort stampot met maniok, bananen, kip en groenten. We maken samen met de plaatselijke kokkin een heerlijke maaltijd klaar.

Dag 5 : Kumasi is de oude hoofdstad van Ashantiland, een rijk dat groter was dan het tegenwoordige Ghana. Het is nu de tweede stad van Ghana, met meer dan een miljoen mensen. De Ashantistaat ontstond op het eind van de 17de eeuw, met de eerste koning Osei Tutu. Niettegenstaande de Ashanti lang verzet boden tegen de Britse overheersing, werd hun leger uiteindelijk verslagen in 1900. Om het verzet te breken, eisten de Britten de gouden stoel op als voorwaarde voor vrede. Na lang beraad gaven de Ashanti, die een dergelijke vernedering niet konden aanvaarden, echter een namaak gouden stoel. De echte stoel bleef verborgen in het koninklijk paleis. We brengen een bezoek aan het Ashanti-museum, waar de gids ons verder inwijdt in de Ashanti-samenleving. Na het bezoek aan de drukke stad zoeken we de rust op in het Bobiri-bosreservaat, bekend om zijn vele vogels en vlinders.

De Ashanti's zijn een volk dat leeft in het zuiden van Ghana, vooral in en rond de stad Kumasi. Hun rijkdom komt voornamelijk uit de rijke goudmijnen in de streek. Hun koning, de Asantehene, staat nog altijd in hoog aanzien.

Ashanti was een van de weinige Afrikaanse staten die lang weerstand boden aan de Britse kolonisatie.



De Gouden Stoel, die symbool staat voor Ashantiland, werd volgens de legende ontvangen uit de hemel. De stoel wordt bewaard in het koninklijk paleis en wordt alleen bij festivals getoond aan de bevolking.

Dag 6 : we maken een ochtendwandeling door het woud en krijgen veel uitleg over de bomen en planten.

We bezoeken een werkplaats waar de befaamde kente wordt geweven. Kente is een speciale stof die door mannen wordt geweven op een speciaal daarvoor gebouwd weefgetouw. De kleuren en patronen die zij in de stof weven, hebben alle een symbolische betekenis. Het beroep van kente wever staat dan ook hoog in aanzien. Het weven van de vele ingewikkelde patronen vereist een hoge mate van specialisatie. De banen stof worden aan elkaar genaaid tot een rechthoekige lap, die als kleding gedragen wordt. Veel Ghanezen zien deze kleden als nationale dracht voor plechtige gelegenheden. We leren zelf kente weven.

Hierna vertrekken we naar het Bosumtwi-meer. Dit meer, is 1,3 miljoen jaar geleden ontstaan door een meteorietinslag. Het cirkelvormige meer ligt temidden van groene heuvels en het is een prachtige plaats om te zwemmen of te wandelen.

Dag 7 : we rijden Elmina aan de kust. We zien de drukke vissershaven en het kasteel. Het kasteel, gebouwd door de Portugezen in 1482 en later overgenomen door de Nederlanders, is het oudste Europese gebouw in Afrika. We overnachten in een mooi hotel op het strand.

Dag 8 : in het natuurpark van Kakum maken we een wandeling over de hangbruggen. De hangbruggen zijn bevestigd aan de hoogste bomen en we zien het weelderige regenwoud van bovenaf.

Dag 9 : we bezoeken Cape Coast, de vroegere koloniale hoofdstad. Hier bezoeken we het kasteel, oorspronkelijk gebouwd door de Zweden en later ingenomen door de Britten. We zien de stille getuigen van de slavenhandel, waarbij miljoenen Afrikanen werden verscheept naar Amerika. Deze kastelen maken ook deel uit van het UNESCO-werelderfgoed.

Dag 10 : we gaan verder tot aan het dorp Axim. Onderweg zien we mooie landschappen en ook rubberplantages. We verblijven aan het strand.

Dag 11 : we bezoeken het unieke palendorp Nzulezu, een prachtige en toch weinig bezochte plaats. Het dorp ligt in de Amanzuri-lagune en is helemaal op palen gebouwd. We bereiken het dorpje na een zeer mooie boottocht. We wandelen wat rond in het dorp. De huizen zijn onderling verbonden door loopplanken. Er is een school, er zijn winkeltjes en er is een restaurant.

Dag 12 : we genieten nog een dagje van de natuur en brengen een bezoekje aan het Portugese kasteel van Axim.

Dag 13 : terugrit naar Accra. In Accra bezoeken we de beroemde doodskistenmakers, die doodskisten maken in vele vormen : in een vis voor een visser, een auto voor een taxichauffeur, in een vliegtuig, een bierfles, een ananas, enz., naargelang de voorkeur of het beroep van de overledene. Terugvlucht naar Brussel.

Dag 14 : aankomst in Brussel.

Prijs

€ 1890 p/p voor een groep van 4 tot 8 personen.

€ 2590 p/p voor een groep van 2 personen.

Single supplement : € 445

Inbegrepen :

- ✓ Alle vervoer ter plaatse
- ✓ Hotels
- ✓ Binnenlandse vlucht Accra-Tamale
- ✓ Diensten van de Belgische begeleider (vanaf dag 2)
- ✓ Entreegelden en excursies in het programma
- ✓ Diensten van plaatselijke gidsen
- ✓ Dossierkosten

Niet inbegrepen :

- Vluchten (richtprijs: € 550)
- Dranken
- Maaltijden
- Visa en inentingen
- Activiteiten niet vermeld in het programma
- Persoonlijke uitgaven (bv. souvenirs...)

Deze prijs is op basis van tweepersoonskamers.

Deze prijs is geldig tot 1 augustus 2020.



“Captain Africa is een voorbeeld van een reisorganisatie waar het ontdekken en “leren kennen” centraal staat. Een absolute aanrader!”

Bob Verbeek

“ Mooie onvergetelijke reis, wel druk programma maar daardoor ook veel mooie dingen gezien en meegemaakt. Paul, de gids, deed dat super. Hij kon ons ook veel informatie geven over het land, de natuur, Het is mijn 2de reis met captain Africa en ik kan dit zeker aanbevelen. Alles top. “

Mieke Willems

“ Vorige zomer vertrokken we op huwelijksreis naar West-Afrika. Niet echt een klassieke bestemming voor een huwelijksreis, maar wel een onvergetelijke ervaring !”

Rik Galle

Accomodatie

Deze regio staat niet bekend om zijn luxe hotels. Toch wordt er naar gestreefd een zo comfortabel mogelijke accommodatie aan te bieden. In de meeste gevallen betekent dat een nette kamer met airco. Het is echter onvermijdelijk dat op afgelegen plaatsen wat minder comfort voorhanden is. Dat wordt dan echter wel gecompenseerd door de mooie omgeving en het hartelijk onthaal. Het kan uitzonderlijk gebeuren dat een van de vermelde hotels niet beschikbaar is. Dan wordt in een gelijkwaardig hotel overnacht.

Holiday Inn | Accra

Na aankomst in Accra zitten we meteen in een goed hotel, dichtbij de luchthaven. We genieten van alle comfort en een zeer goed ontbijt, alvorens de volgende dag de binnenlandse vlucht te nemen.



Forest Lodge | Bobiri

Het Forest Lodge is een oase van rust, middenin het woud, met een zeer hartelijk onthaal. We slapen in zeer mooi ingerichte kamers. De bomen zorgen 's nachts voor een aangename koelte. Na een lekker ontbijt maken we een mooie wandeling door het bos.



Mole hotel | Mole Park

Dit hotel ligt op een heuvel boven een meertje. Vanop het terras hebben we een mooi uitzicht en kunnen we vele dieren zien. We kunnen zelfs de olifanten zien baden.



Coconut Grove Village | Elmina

Dit is een zeer mooi hotel op het strand. De goede keuken staat bekend voor zijn visgerechten. We kunnen vlakbij de vissers aan het werk zien als ze de netten binnenhalen.



Ankobra Beach Resort | Axim

Dit kleine paradijs ligt op het strand, te midden van de kokospalmen. We kunnen aangenaam wandelen over het strand en de vissers aan het werk zien. De keuken is zeer goed.



Upgrades

Alhoewel de voorziene hotels zeer goed zijn, kan de liefhebber van luxe en comfort kiezen voor 2 upgrades op het programma.

Zaina Lodge | Mole Park (dag 2)

In Mole Park is er een nieuwe, zeer luxueuze lodge. De lodge is mooi gelegen aan een drinkplaats voor de dieren. Er is een infinity pool en de kamers zijn zeer luxueus.

Supplement : € 210 p/p (1 nacht), vol pension



Lou Moon Lodge | Axim (dag 10,11,12)

Dit bijzonder mooie boetiekhotel is ideaal gelegen op een mooi stukje strand nabij Axim. Het geheel vormt een harmonieus geheel met de omringende natuur. Dit is een van de mooiste hotels in Ghana.

Supplement : € 325 p/p (3 nachten), half pension



Verdere informatie

Maaltijden : Op gebied van maaltijden wordt er naar gestreefd een zo goed mogelijke kwaliteit aan te bieden. In de grotere steden kunnen we in de betere restaurants eten. Op kleinere plaatsen is de keuze beperkter. Toch kan overal smakelijk gegeten worden, zonder vrees voor besmettingen. Langs de kust vinden we heerlijke vis of kreeft. De Afrikaanse keuken is weinig bekend, maar toch zeker niet te versmaden. Kraanwater is niet altijd te vertrouwen maar overal kan flessenwater, bier en frisdranken worden gekocht. Een budget van ong. €20 per dag kan volstaan voor de maaltijden.

Vervoer : het vervoer gebeurt met een eigen minibus of 4x4 wagen.

Aanbevolen lectuur :

- Bradt Guide Ghana - Philip Briggs. Een reisgids met veel achtergrond informatie over Ghana.
- Ghana... een reis op het ritme van de drums - Ada Rosman. Een boeiend hedendaags reisverhaal. De meeste plaatsen beschreven in dit boek worden ook aangedaan op deze reis.
- Mosesvogels – Een rondreis door Ghana - Jan Boonstra. Een boeiende beschrijving met veel humor van de Ghanese maatschappij.
- Ségou - Maryse Condé. Een machtig epos over de avonturen van een Afrikaanse familie in de 19de eeuw.

Taal : in Ghana is het Engels de officiële taal. Daarnaast worden er ook meerdere Afrikaanse talen gesproken.

Documenten : voor Ghana heb je een geldige reispas en een visum nodig. De reispas moet nog geldig zijn tot 6 maanden na het einde van de reis. Het visum kan je zelf halen bij de ambassade of CIBT Visas kan het visum voor je regelen.

- Ambassade van Ghana (B): 7, Generaal Wahislaan 7, 1030 Brussel, tel. +32(0)27058220

Gezondheid : een inenting tegen gele koorts is verplicht. Die kan je krijgen in een van de vaccinatie centra. vaccinatie centra. Daar kan je ook de nodige informatie bekomen over eventuele andere vaccinaties en malaria preventie. Indien je een medisch probleem hebt kun je ons daar best van op de hoogte stellen voor de aanvang van de reis, zodat we daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden.

Geld : in Ghana is de Cedi de munteenheid. 1 € = 6 cedi. Geld wisselen of met een kredietkaart geld afhalen kan in de meeste steden. In bepaalde hotels kan u ook met een kaart betalen. Je kan best aan de bank vragen om je kaart te activeren voor Afrika. Toch is het beter wat contant geld in euros mee te nemen.

GSM en internet : in vele hotels is er gratis wifi. Een Belgische GSM werkt bijna overal. Als je veel wil bellen is het beter om een plaatselijke SIM-kaart te kopen.



